

Edshults- Kontakten



Nr 8 Lördagen den 29 august 2009 Årgång 22

Glatt möte på antikrundan!



Jag var härom dagen på antikrundans stopp i Sävsjö. I kön kom experterna då och då ut och tittade på vad de köande hade med sig.

Jag blev besökt av Knut Knutsson, som löste knuten nedan, som jag tagit med, men

lyckades ej att knyta den igen.

För vidare identifiering och hur den kommit till samt värdering mm hänvisade han till teknik- och lek-saksexperten Peter Pluntky.



Han visade dock varken intresse eller kunskap i frågan.

Därför ber jag nu Edshults-Kontakens läsare att hjälpa mig så lovar jag att presentera inkomna svar i kommande Kontakter.

C-G Walfridson

Vigsel på Stora Torget i Eksjö



Vid The Midnight Cruisers motorträff i Eksjö lördagen den 22 augusti passade två par överraskande att gifta sig utanför kykan på Eksjö torg.

Det ena paret, (som syns på bilden) var Sören Johansson och Sari Lind från Gummarp och det andra paret var Stefan Eriksson och Kim Engstrand från Linköping. Barnen var Gummarpsparets barn och barnbarn. Vigselförrättare var Anders Gustavsson.

C-G Walfridson

Ett arkiv över Edshults-

Kontakten finns nu på:

http://edshult.eu/Edshult_hem.htm

Livet vid Mycklaflon och Förenäs

Fortsättning från föregående nummer av Edshults-Kontakten.

Åretruntboende pensionärer

När pappa Bengt blev pensionär 1975 renoverades det gamla garaget till åretruntbostad. Det hade varit en dröm för både honom och mamma Hildi att slå ner bopålar på den plats de så turligt med John Strömbergs hjälp hittat 1953. Nu ägs huset av lillebror Stefan med fru Britt-Marie och deras två döttrar.

Midsommarfirande i Förenäs

1980 beslöt familjerna Hultberg, Lindhe, Tell och vi att fira midsommaraftonen tillsammans.

Ängen bredvid Siri Gustafssons sommarhus fick användas och Sten Karlsson såg till att den blev slådd. Samfälligheten hade ett välbesökt firande varannat år nere vid badland men det skulle vara trevligt att samla alla förenäsbor på midsommaraftonen. Det blev succe', man ställde upp mangrannt med kaffekorg och leklynne. Tyvärr tog det roliga slut när barnen ansåg sig för stora.



Den äldre generationen njuter av samvaron

Under de år firandet pågick tror jag inte det regnade en enda gång.

En vackrare plats kan man knappast tänka sig!

Pappa hade en god vän som under många år arbetade som chefspurser på SAS och flög över hela världen. När han kom på besök till Mycklaflon och gick "Norrånarundan" med



oss hävdade han bestämt att en vackrare plats finns inte på denna jord. Så sant, så sant!

Kerstin Eriksson, numera Eksjöbo med Kaj och nära till paradiset.

Kärleksdikt

Tårarna på din kind,
torkas av sommarens varma vind.
Men sorgen som i dina ögon bor,
bara växer och gro.
Och munnen som en gång skrattade och log,
vissnade en dag och dog.
Dina rörelser som var så mjuka och fina,
nu verkar varje steg vara en pina.
Men skynda dig,
att släppa in mig.
För jag vill hjälpa dig min vän,
det är inte försent än.
Och i mitt hjärta finns det plats för två.
Åh, jag älskar dig så

Sofia Karlsson i Svallarp

Styrelsen i Edshults Samhällsförening

har beslutat att Edshults-Kontaktens pappers-tidning enbart ges ut var annan månad.

Min ansträngning är dock att Ni som tar emot it-upplagan även skall få tidningen de pappersfria månaderna.

Det material som finns med i it-upplagorna kommer sedan (i huvudsak) i den efterföljande månadens pappersupplaga.

C-G Walfridson