

Edshults- Kontakten



Nr 4 Lördagen den 21 juli 2007 Årgång 20

En sådan sommar!

Den senaste tiden har säkert varit näst intill kaotisk för många fastighetsägare i Småland. Ingen har väl undgått mediernas rapporter från orter som Aneby, Bruzaholm och Ingatorp. Jag, som bor vid Mycklaflon, har fått uppleva att vattennivån stigit högt över tidigare högstavärden under mina år här.

Bryggor har hamnat under vattenlinjen. Många knep har använts för att de inte skulle flyta iväg från sina positioner.

Det berättas, att på ett ställe hade man lagt upp båten på bryggan. Var det för båtens eller bryggans skull?

I en trädgård vid sjökanten flöt trädgårdsmöblerna ut i sjön. Men som tur blev de bärgade i tid.

I skrivandets stund verkar det som om vädret nu kommer att stabilisera sig till det bättre. De närmaste veckorna har många sin välbehövliga semestervila.

Då kanske det också finns tid att besöka någon av samhällets sevärigheter.

*Trevlig fortsättning på sommaren
C-G Walfridson*

Var det Du som tog gammalgäddan i år?

Gummarps nye medborgare!



Petrus kom till världen den 20 maj 2007, son till Agneta och Christer Gustafsson i Gummarp.

text och bild Anne-Maj Walfridson

Dags för Edshultsdagen

Ja, nu börjar det dra ihop sig till den traditionella Edshultsdagen.

Söndagen den 29:e juli är det dags.

Till dess så lär det vara slut på regnandet för vi har alltid haft fint väder på Edshultsdagen, så det ska vi ha i år också. Ett antal hantverkare har anmält sig till utställningen. Det blir kaffe- och ostkakeförsäljning samt blir musikunderhållning på verandan.

Edshultsdagen inleds som vanligt med gudstjänst i kyrkan klockan 11⁰⁰.

I kyrkan blir det musikunderhållning av hög klass och efteråt finns det möjlighet att titta på hantverkarnas utställning och det kommer även att vara försäljning av deras alster.

Hantverksutställningen kommer att pågå fram till klockan 15⁰⁰ och detsamma gäller även kaffeserveringen.

Arbetsdag

Inför Edshultsdagen behöver vi samlas och förbereda lite. På lördagen den 28:e klockan 09⁰⁰ samlas vi vid församlingshemmet för att resa tältet, bära ut bänkar, ställa i ordning bord och stolar med mera och kanske prata lite också. Ju fler som kommer desto smidigare går det.

Mattias Albinsson

Tankar om hembygden



Ulla-Maj och Sven Olof Nilsson i trädgården i Vickenstorp i mitten av 1940-talet. Foto: Ingrid Nilsson

Det är snart 50 år sedan jag lämnade hembygden för studier och yrkesliv. Genom mina kontakter med min syster och hennes familj och artiklar i lokaltidningen VP, som också täcker in Eksjö kommun väl, har jag kunnat ta del av vad som händer och sker. Det är en stor glädje att vid besök kunna konstatera att husen är väl underhållna och de flesta bebodda året om. Det känns vemodigt att se Stallarps missionshus med minnen från söndagsskola, juniorverksamhet och gudstjänster stå tomt och öde. Märkligt att de nya ägarna visat så litet engagemang! Ingen skugga skall dock vila över er som nu bor och verkar i hembygden, allra minst över de senaste ägarna i församlingen som kämpade i längden. Man slipper se igenplanterade åkrar. De brukas och hålls öppna men av få personer till priset av hårt arbete nästan dygnet runt. Jag har också noterat hur hårt Edshult också drabbats av stormarna Gudrun och Per, vilka medfört extra arbete.

Vid några tillfällen de senaste åren har jag besökt gudstjänster och samlingar i och vid Edshults kyrka, ibland med många deltagare, ibland med färre. Tyvärr har sockenborna varit ganska få. En god vän yttrade vid senaste tillfället: - Skall det komma något folk till Edshults kyrka så är det utsocknes!

Om jag till sist skulle få ha en önskan för er, gamla och nya innebyggare i Edshult, skulle det vara att ni återupptäcker hembygdens kyrka, som står där med sitt 2000-åriga budskap om Guds omsorg och Kristi försoning för alla. Slut upp kring er präst och dem som på olika sätt tjänar i församlingen! Du kanske inte kallar dig religiös eller vågar formulera en tro, men du är ändå välkommen att vara med i gemenskapen. Du kan lyssna, lära, upptäcka och växa.

I vår turbulenta tid med miljöhot, terrorism, raserande av etiska och moraliska värden etc behöver vi alla en fast grund för våra liv. Så önskar jag alla Edshultsbor allt gott och en fortsatt bra sommar! Vi ses kanske.

*Sven Olof Nilsson, Vetlanda, f d Vickenstorp,
alltjämt Ulla-Maj Ekenvärns bror:*

Långväga gäster

Annandag pingst besöktes Edshults kyrka och kyrkogård av långväga gäster.

Det var tre generationer Lundin från USA.

C. David Lundin, pensionerad flygkapten vid amerikanska flygbolaget Northwest Airlines och nu boende i Dressen Wiscousin, samt sonen Gregory Lundin från Altamonte Springs, Florida med sin dotter Ashley Lundin.

C. David Lundin är barnbarns barn till torparen Otto Samuelsson född 1832, som bodde i Skogseryd under Kianäs.

Husgrunden till Skogseryd finns kvar och ligger nära vägskalet till Lyckan, det vill säga i närheten av Edshults kyrka.

”Otto i Skogseryd”, som han kallades var ringkarl i kyrkan under många år, samt bedrev även lite handel i sitt hus. Salt sill, snus, socker mm såldes. Otto och hans gumma Anna Lotta hade fyra barn varav minst tre av dem utvandrade till Amerika. Jag har nu inlett en kontakt med flygkaptenen Lundin för att hjälpa honom med uppgifter om sina Edshultsrötter.

Under årens lopp har det blivit åtskilliga kontakter med utvandrade Edshultsbors ättlingar i USA.

Tore Sand (i Lyckås)

Ingela Moser's SommarBod

Ingela Moser har för andra året i rad en Loppis uppe på Norrsåna.



Förra året var det förlagt i den mindre ladan som ligger jämte ladugården, men på grund av ovälkommet besök av tjuvar i höstas, då det mesta av Ingelas idogt ihopsamlade lager stals

har hon nu det inkvaterat i den stora ladugården på nedre botten. Bättre läs och kraftigare dörrar samt GSM-larm hoppas hon ska avskräcka ovälkömda besökare...

I Ingela's SommarBod finns det både gammalt & nytt: smycken, blomkrukor i en mängd olika utföranden, prydnadssaker, leksaker, julsaker, koppar, silver, tenn, husgeråd, dukar och andra textilier, kläder för olika tycke och smak och ett rikt utbud av böcker.

Dessutom finns i butiken hennes egenhändigt gjorda örtsalvor där många av örterna är plockade på ängarna och i skogarna runt Norrsåna.

Allt som finns i salvorna är ekologiskt. Även en del egenhändigt designade och uppsydda kläder finns i boden samt skinnpåsar och trollbörsar, småknyttstroll gjorda i lera o.s.v.

Ingela tycker att vad som varit roligt med sommarboden är naturligtvis alla köplada människor, men minst lika roligt är alla de människor från bygden som besökt henne, pratat bort en stund och som därmed fått ett ansikte.

För trots att hon bott här sedan 1989 då familjen köpte förvaltarbostaden på Norrsåna så känner hon långtifrån alla som bor i bygden.

Många samtal blev det förra sommaren i hennes SommarBod inte minst om örtsalvor och olika örtdekokter, gamla örtkurer o.dyl, ämnen som ligger henne varmt om hjärtat och som varit hennes stora intresse de senaste 30 åren.

Hon tror nämligen på naturens läkande kraft!

Medverka Du också!

Alla är välkomna att medverka.

Har Du något intressant för läsekretsen om aktuella aktiviteter och andra händelser?

Dröj då inte att **meddela Dig till redaktionen.**

EDSHULTS FÖRSAMLING av Svenska Kyrkan



"Den blomstertid nu kommer" har gått över i vers 5: "Välsigna årets gröda". Ja så fort hastar sommaren. Ett flertal sammankomster, stora som små, många sammanlysta, har vi fått delta i. Stort i det lilla är inte minst "Musik i

sommarkväll". Några av dessa fina onsdagsarrangemang har vi redan fått njuta av och ytterligare några kommer. Gudstjänst vid gamla kyrkplatsen och Edshults-dagen ligger nära framför oss.

Båda kräver en del frivilligt arbete med det frodiga gräset som nu finns på marken. Här hoppas vi på god medverkan från goda krafter. Djungeltelegrafan får väl samla.

Någon målning vid/på församlingshemmet blir det nog inte i år, även om behov finns. Däremot behövs några frivilliga timmar för att lägga om markrören från kyrkans stuprör, eftersom dessa har en annan placering. Som nämndes i förra kontakten skall takfotsarbetena komma igång v 32 med ställningsbyggnad v 31.

Ett igenväxt avlopp från församlingshemmet har åtgärdats sedan förra kontakten. Därav uppgrävningen bakom församlingshemmet. Lillkyrkans altarskåp får vi vänta på ännu på obestämd tid. Stiftantikvarie Gunnar Nordanskog besökte kyrkan den 14 juni.

Han förordade en klimatutredning. Representant från Klimatstyring AB, Västerås vilka gör klimatutredningar i kyrkor i hela södra och mellersta Sverige, samt Gunnel Rosengren från Läns museet har sedan varit på plats. Beslut: En informationsdag om klimatutredningar skall hållas på sensommaren. Pastoratet inbjuder. Läns museet åtar sig att kostnadsfritt hysa altarskåpet tills klimatfrågan är löst.

Semester pågår. Just nu har kyrkvaktmästaren Bo Svensson semester. Systrarna Sofia och Cecilia Karlsson upprätthåller hans funktion. Kh Bo Bergstrand har också semester och tyvärr är km Ingemar Johansson sjukskriven. Sannolikt blir det därför Carin Sandberg-Hamar som leder gudstjänsterna både på gamla kyrkplatsen den 22 juli och Edshultsdagen den 29 juli.

På Edshultsdagen får vi sångmedverkan av Linda Leander från Mariannelund.

Församlingsresa tillsammans med Hult fs går den 26 aug. till Misterhult. Högmässa kl 10⁰⁰. Medtag kaffekorg. Kostnad 300:-

Vi besöker Pias textiltställning i prästgården.

Anmälan och förfrågan görs hos Birger Nilsson eller Bo Lennartsson (0381-302 05).

Bindande anmälan senast den 20 augusti.

*Välkommen till kommande samlingar
Evert Alf*

Söker Du Dina rötter?

I detta nummer av Kontakten handlar en del om dåtid. Jag vet att många i Edshult, liksom världen över, är intresserade av släktforskning.

Det är då kanske lämpligt att påminna om att det finns lokala släktforskarföreningar i närområdet. Du kan finna alla på internet under adressen

<http://genealogi.se>

Lokalt kan Du ta kontakt med Tore Sandh telefon 0381-42027. Han är ordförande i Njudungs Släktforskarförening och mycket intresserad och kunnig i ämnet. Han ställer också gärna upp och hjälper människor från övriga världen som söker sina rötter i Sverige.

Slipsmuséum

Edshult har fått en ny sevärdhet.

Det är Börje Gustafsson i Sanden som har byggt ett museum där han visar upp alla de slipsar som han har skaffat genom årens lopp.

Enligt uppgift ska det vara så många som ett tusental i varierande färger och mönster och de flesta har aldrig varit använda.

Museet ska vara öppet på eftermiddagarna under sommaren och övrig tid på förfrågan.

Slipsmästaren bor ju i huset bredvid museet så det är bara att knacka på för den som vill titta på slipsar.

Mattias Albinsson

Kennet åter i Förenäs

Kennet Hultberg är åter på mammas gata när han nu tillsammans med sambon Charlott bygger sommarstuga bara ett stenkast från föräldra-hemmet, som han flyttade ifrån för 20 år sedan. Paret har också dottern Elinor snart fyra år.

Familjen bor i villa i Hult.

Kennet är sedan 1996 anställd på det framgångsrika företaget Eksjö Specialsvets som CNC-operatör. Sommarstugan beräknas vara klar för inflyttning under år 2008.



C-G Walfridson

Musik på Mycklaflons Camping

I samband med att jag firar en personlig högtid på Mycklaflons Camping den 18 Augusti planeras ett uppträdande på utescenen med bl.a. Bluesmusik. Spelningen börjar klockan 21⁰⁰ på kvällen och håller på cirka 3 timmar. Jag hoppas att det inte ska medföra alltför stora olägenheter för kringboende.

Jag vill istället bjuda in till lyssning på spännande musik. Speciellt för de som uppträder är det ju roligare om publiken är stor och entusiastisk.

Karl-Henrik Rydén

I redaktionen:

Birger Nilsson telefon 0381 – 420 47 C-G Walfridson telefon 0381 – 159 05

E-post till redaktionen edshults-kontakten@mail.eksjo.com

Nästa nummer av Edshults-Kontakten utkommer lördagen den 1 september