

Edshults- Kontakten

Tidigare nummer av Edshults-Kontakten
(från nr 3 2007) finns nu på:
http://edshult.eu/Edshult_hem.htm



Nr 3 Lördagen den 20 juli 2013 Årgång 26

Ordförande har ordet

Äntligen en sommar värd namnet. Skönt i både luften och vattnet. Massor av folk på badstränderna, turisttrafiken är tät på vägarna, många hittar till vår lilla camping. Stugorna i vår fina natur är fyllda av folk, precis som vi vill ha det en svensk sommar. Vi närmar oss nu socknens och sommarens höjdpunkt, om jag får kalla det så, nämligen EDSHULTS-dagen. För 30:e gången ska vi genomföra vår årliga högtidsdag. Jag tror kyrkan blir fylld till sista plats där vi får lyssna till Ingemar Nordström, efteråt kan vi som vanligt äta ostkaka, köpa hantverk, bröd, korv, lotter m.m. och lyssna på mer underhållning. Tänk att det är 30 år sedan vi började med Edshults-dagarna, då var det Stallarps missionshus och Vickenstorps skola som gällde de första 10 åren. Efter församlingshemmets renovering 1994 har vi varit där. Alla är hjärtligt välkomna till vår 30:e Edshultsdag.

/ Sievert K

VÄLKOMNA till EDSHULTS-DAGEN
Söndagen 28 Juli vid Edshult kyrka
Kl. 1100 Ingemar Nordström i kyrkan
Jim Åstrands band, Hantverksutställning
Kaffe, ostkaka, lotteri
Välkomna

/styrelsen

EDSHULTS FÖRSAMLING

Förra Edshults-kontakten kom när våren var i sin linda. Nu har den passerat och sommaren håller på att kulminera. Tänk vad tiden går fort! Som planerat invigdes vår askurn- och minneslund den 26 maj. Efter mässan i Lill-kyrkan samlades de besökande i lunden för en fin och värdig ceremoni, ledd av kh Birgitta Carsnäs, som förklarade lunden invigd, välsignad och ianspråktagen. Kyrkokören, under Monica Ydreståhls ledning, sjöng inspirerat. Bilder och kommentarer finns i senaste pastoratsbladet. Den 12 juli sattes den första urnan ner i askurnlunden. Askarn efter en av församlingens tidigare förtroendevalda fick därmed sin viloplats, vilket känns som en ytterligare invigning.

På personalfronten hälsar vi först vaktmästaren Bo Svensson välkommen åter efter tjänstledigheten. Den 1 juli började han igen. Nästa välkomnande blir efter den 1 augusti, då kantor Maria Uggla, vik musiklärare i Sävsjö och boende i Vetlanda med man och två barn, tillträder kantortjänsten för Hult/Edshult. (Hon har dock lovat tjuvstarta några gånger innan.)

I kvalificerad konkurrens erbjöds hon tjänsten och tackade ja. Vi ser fram emot hennes medverkan i våra gudstjänster. En komminister-tjänst har också lysts ut i Höreda pastorat för tillträde 1 jan 2014 eller tidigare. Därefter blir en av de två komministrarna arbetsledare för Höreda församlingsområde (vårt nuvarande pastorat).

Lösningen för altartavlan från Stallarps missionshus synes längre bort än någonsin. I stora kyrkan får den inte hängas enligt länsstyrelsen. Men var kan den placeras i församlingshemmet eller Lill-kyrkan?

Tipsa gärna!

Ett responsprotokoll vad gäller energi har upprättats för samtliga pastoratets byggnader. Vad gäller församlingshemmen är kanske Edshults dyrast i drift, mätt i antal timmar som det används. Till övervåningen försvinner mycket energi till ingen nytta och de gamla ytterdörrarna slussar också ut mycket värme. Bättre tilltäppning av trappan till övervåningen, tätning av ytterdörrar samt att eventuellt installera en luftvärmepump, är åtgärder som diskuteras. En hackspett har fattat tycke för husets norra gavel, vilket också måste åtgärdas.

Glöm ej Edshultsdagen den 28 juli då det blir musikgudstjänst med Ingemar Nordström i kyrkan kl 11.00

Du som är röstberättigad vid kyrkovalet den 15 sept. Ta till vara din rättighet; Rösta!

Väl mött framöver! Läs pastoratsblad och tidningarnas annonser!

Edshults församling/gm Evert Al



Ingemar Nordström