

Edshults-

Tidigare nummer av Edshults-Kontakten
(från nr 3 2007) finns nu på:
http://edshult.eu/Edshult_hem.htm

Kontakten



Nr 1 Lördagen den 29 januari 2011 Årgång 24

Ordföranden har ordet

Hej alla glada kontakt-läsare. Så har vi välkomnat det nya året och redan är vädret lite bättre. Men ännu några veckor får vi nog ha vintermössan på. Runt årsskiftet tömdes Vickenstorps skola på inventarier som vi ansågs vara av värde. En del har flyttats till vävstugan i Församlingshemmet och jag hoppas vi med gemensamma krafter kan iordningställa en trevlig föreningslokal där, när vårsolen tittar fram. En förnyelse av torpskyltarna börjar också bli aktuell. Rapportera gärna till styrelsen om skicket på dem på era fastigheter. Jag hoppas att så många som möjligt kommer på årsmötet i församlingshemmet. Där sitter sköldarna pryddigt upphängda i hallen, efter flytten från gamla skolan i Vickenstorp.

Välkomna

Sivert Karlsson i Förenäs

EDSHULTS FÖRSAMLING

Det stora som hänt sedan sist inom församlingens gränser, är ju avvecklingen av Vickenstorps skola som offentlig lokal. Bygdens arrangörer får väl i fortsättningen hyra församlingshemmet i Edshult. Ett gott alternativ, som alla hälsas välkomna till. Samhällsföreningen har också fört över en del av sin egendom dit, där det får samsas med vävstolarna på övre våningen.

Byggställningarna runt kyrktornet är borta. Endast några småfönster återstår att få på plats igen.

Julens gudstjänster har emellertid kunnat genomföras enligt planerna och julinsamlingen till Hela Världen, Sv kyrkans internationella arbete, gav ungefär som tidigare år. Snart stundar "kyndelmäss" då julen avslutas med ljusgudstjänst. Korets julgran, hämtad i Näs, har då gjort sitt och Fastan väntar. Kretsloppet fortsätter.

Årets första planeringsmöte, liksom det första kyrkorådet har klarats av. Den nya pastorexpeditionen i Hult är snart klar. Nu väntar vi på en "ny" komminister. Tur att våra trivsamma vikarier finns! Den 21 februari är det dags för syföreningens återstart, sannolikt i församlingshemmet. Något beslut om vårens församlingsaftnar har inte fattats då detta skrivs. Den som var aviserad till den 19 jan blev ju inte av, men tanken är ändå, att de i viss mån skall ersätta de uteblivna föreläsningarna.

Återigen; fortsatt välkommen till våra evenemang! Läs om dem i pastoratsblad och kyrkounderrättelser. Så har jag lyckats skriva denna lilla artikel utan att nämna snö och kyla en enda gång. De var väl bra!

Ha det gott!

Önskar Edshults församling/gm Evert

**Medlemmarna i Edshults Samhälls-
förening kallas härmed till årsmöte i
Edshults Församlingshem fredagen
2011-02-18 kl 19. (OBS! nytt datum)**

**Sedvanliga årsmötesförhandlingar och
föreningen bjuder på förtäring.**

**Anmälan till Johnny tel 43032 alternativt
via mail, eller till Georg tel 42018 senast
2011-02-13.
Välkomna!**

Kväll med företagsamhet och kultur.

Bellö-Edshult LRF avdelning ordnar
Torsdag 3 mars kl 18 30. studiebesök på
Bruzaholms bruk där Lars Alfredsson
berättar och visar runt. Vi fortsätter sen
till Bruzaholms Bruksmuseum där vi
guidas runt och även dricker kaffe.

Inträde och kaffeavgift.
Anmälan till Christer 070 2100838 eller
Örjan 070 5654499
senast 27 februari. Alla Välkomna!

UTHYRES JOHANSTORP

Modernt hus 85 kvm, 3 rum o kök uthyres
till året runtboende. Spis, kylskåp, frys,
diskmaskin och tvättmaskin finns.
Toalett med dusch. Eluppvärmt samt
en braskamin. Fiberkabel finns.
Kallgarage ingår i hyran.
Intresserad ring 0381 22079 eller mail
alfijohanstorp@telia.com.



Kenya-resa

Hösten har gett oss den bästa upplevelse någon resa kan ge. Alla våra tidigare resor bleknar mot allt vi nu fick uppleva. 22 oktober reste vi för 17 dagar till Kenya i Afrika. Det är en organisation som heter NEW LIFE MISSION som har mycket hjälpprojekt i och runt Nairobi. Annikki Hagströms föräldrar startade detta missions och hjälparbete så Annikki är född där. När hon som nygift med Karl-Erik bott en kort tid på Edshults säteri så flyttade de till Kenya och fortsatte att driva denna organisation i 20 år. Numera sen 2005 bor de i Hestra och ordnar resor till Nairobi m m. de jobbar också fortfarande som ledare för organisationen. Annikki var vår reseguide. Först besökte vi en thefarm som ägs av en engelskman med familj, bara resan dit gav oss en inblick i hur olika områden folket lever i.



Vi åkte sen i minibussar på vägar som knappt fanns till masajstammar på besök och kom sen till hjälpstationen MASHURU. Där har de ett daghem med skola, ett hem för gatupojkar, ett för flickor som räddats från att bli för tidigt bortgifta och könsstympade. Där finns en internatskola för flickor som lär sej sömnad i 2 år. Tredje året lär de sej att driva ett företag med allt vad det innebär. Så var det dags för safari i MASAI MARA och NAKURU vi kom så nära alla sorter av de vilda djur som tänkas kan. Spännande att se alla ståtliga stora djur i frihet, ståtligast var girafferna.



Nästa anhalt var missionstationen Ongata där finns ett hem för barn till mammor som sitter i fängelse men också föräldralösa barn. En kyrka och en bilverkstad samt läkarstation och bostäder för de anställda. Cliff är föreståndare och finns tillgänglig dygnet runt om något händer. Vem här ställer upp på dessa arbetsförhållande? Hans fru Virginia bedriver socialt arbete i slummen bakom stationen. Där bor ca 300 000 tusen i plåtskjul och lerhyddor. Vi fick besöka 2 familjer där. Allt detta hjälparbete och den stora glädje som strömmade mot oss från alla stora som små trots att de levde under knappa förhållande gjorde så starkt intryck på oss att vi grät många gånger.



Samarbetet med Erikshjälpen är stort när det gäller vattenprojekt det borrar många nya brunnar som ger dem möjlighet att odla sina grödor som är ett stort steg för ett bättre liv. Tillsammans ger de ett mål mat om dagen till över 500 skolbarn. Kön är lång till dessa skolor.

Resan slutade med bad och sol vid Indiska Oceanen utanför Mombasa. Där var 35 gr varmt och ingen svalka i havet. Fulla av intryck vände vi åter till Sverige. Titta gärna på www.hagstromssafari.nu och www.newlifemission.com.

Du som känner att du vill skänka kläder, skor, lakan, gardiner gärna tunna nylon, garn, allt i porslin och allt det som går att sälja på en loppis hör av dej till Berith 0381 22079. Även trasiga textilier tas emot det gör vi blöjor av. Det finns en loppis i Hestra som drivs ideellt där vi Alf och jag skall hjälpa till. Det som går att ta med till Kenya går dit och det andra säljs och alla pengarna varje krona går till hjälparbetet där nere. Organisationen NEW LIFE MISSION har inte en enda krona i omkostnad här i Sverige.

**Utdelning av Edshultskontakten
MEDLEMSAVGIFT 2011**

1/ 100 kr/familj inbetalas till pg 201122-9.

2/ Du som är medlem och bor utanför Edshults församling och vill ha pappersutgåva hemskickad ska betala in 55 kr till pg 201122-9 för 2011. Kontaktperson Kjell Myrendal.

3/ Tidning via mail skickas endast till medlemmar.