

Edshults- Kontakten



**önskar alla läsare
GOD JUL**

Nr 9 Lördagen den 29 november 2008 Årgång 21

Höstauktionen i Edshults församlingshem

Ordförande Laila Svahn hälsade alla välkomna.

Laila överlämnade ordet till kommunister Ingemar Johansson och kantor Marit Vaadre, då vi inledde med psalm 324.

Därefter läste Ingemar om att göra varandra gott genom att ge. Vilket var kvällens motto.

Därpå avslutades andakten med bön och slutverserna på psalm 324.

Kaffepaus med hem-bakat smakade bra.

Auktionist Wide Söderberg började auktionera ut bröd, ljus, siklöja, lakan mm.

Det var inte nog med en auktionist

för här tog Ingemar över och auktionerar ut skållebröd, kaffebröd, mjuka pepparkakor, ostkakor allt naturligtvis hembakat samt handarbeten och även matbiljetter, som Berit och Alf i Johanstorp skänkt.

Ostkakedags

Vi blev serverade perfekt hembakad ostkaka.

Nu fortsatte Ingemar auktionera ut ljus- och blomlotteri. Mitt i all kommers berättade han små anekdoter av mycket olika innehåll mycket roande för publiken. Det var inte långt mellan publikens skratt.

Vi var cirka fyrtyo personer på auktionen.

Ingemar avslutade auktionen med en bön och tackade därefter syföreningens medlemmar för arbetet som lagts ner.

Ordförande Laila Svahn avtackade Wide Söderberg och Ingemar Johansson med var sin orkidé.

Auktionen inbringade 18 010,- kronor.

Vid syföreningens årsmöte i februari skall beslutas vart behållningen skall skänkas.

Anne-Maj Walfridson



Minnen från Vickenstorps skola

(Sedan jag skrev artikeln har jag talat med Tore Sandh, som har bäst minne av oss. Vår frökens olycka hände medan hon var vår lärare och vikarie blev den bokstavligen rakryggade och alerta fd småskollärarinnan Elin Janzon, faster till Börje Janzon och då boende i Solhaga.)

Fortsättning från föregående nummer av Edshults-Kontakten.



Vickenstorps skola

När jag nämner för min hustru att jag tycker jag glömt mycket brukar hon tröstande säga: - Det är väl inte underligt, så mycket som du stoppat in! Det kan nog vara rätt även om inte vetenskapsmännen formulerar sig så. De båda åren i småskolan gick fort och snart kom en augustidag då vi fick ta till höger i kapprummet och börja i storskolan eller folkskolan i 3:e klass för Henning Rosander. Han var en bygdens son, född i Hytten år 1900 men uppvuxen i Mogärde nedanför Stallarp. Hans far var skomakare. Rosander var en mångsysslare och ingen träig bokmal. Han fiskade, han högg ved i skogen och han odlade frukt och bär. Han handarbetade och vävde. Han var inte främmande för kroppsarbete utan hjälpte tex oss vid höskörden vid många tillfällen. Han var gift med Rut, född Träff (1895 – 1971) från Linköping och de fick döttrarna Torborg och Inger. Han fick sin första tjänst i Vickenstorp 1925, där han tjänstgjorde till skolans nedläggning 1958. De sista åren var han lärare i Östraby och Hult innan han avled 1963 utan att hinna få pension.

Sven Olof Nilsson, född i Vickenstorp 1941

Fortsättning följer i nästa nummer av Edshults-Kontakten.

Ingemar Skogar Ängelholm

Nu är det höst och Edshults föreläsningsförening har gästats av Ingemar Skogar från Ängelholm. Han berättade för de 36 åhörarna, som var där, inspirerande om vad han kallade höstens serenad.

Ingemar, som rest mycket från norr till söder i vårt avlånga land, talade också fascinerande om



fåglars flytt. Till exempel om den speciella fjällpiparen som är lite annorlunda mot andra fåglar. Efter äggläggningen flyttar honan och hanen tar över ruvandets av äggen och matningen av ungarna, när äggen kläckts, till de små fåglarna är flygfärdiga. Samtidigt som vi fick detta berättat för oss visades otroligt vackra bilder på en stor bildskärm.

Vi fick bland annat se gamla samebostäder från Lappland, som nu tyvärr inte kunde bebos. Från den vackra fjällvärlden visades höga berg med snöklädda toppar och djupa dalar med färggranna träd av olika arter. Denna kavalkad av sköna bilder avslutades med vintermotiv. Börje tackade Ingemar för detta och sedan var det som vanligt dags för kaffe med dopp under gemytligt prat.

Välkomna till nästa föreläsning.

Ulla-Maj och Laila

Visgruppen Galaks, Asarum

Denna regniga novemberkväll hade Edshults föreläsningsförening besök av visgruppen Galax från Asarum i Blekinge.



Gruppen bestod av sex duktiga sångare och musikanter, som hanterade nyckelharpa, munspel, gitarr och

mandolin på ett förtjänstfullt sätt.

De framförde ett omväxlande sång och musikprogram som innehöll kända och mindre kända visor av bland annat Nils Ferlin, Evert Taube, Alf Hamble och Dan Andersson.

Som rubrik över stod ”De tolv årstiderna” och till varje sång – och musikinslag visades en bild som speglade försommar – sommar – sensommar och så vidare.

Några väl valda dikter lästes också.

Till denna kväll som sedan vanligt avslutades kring kaffebordet hade närmare 40 personer sökt sig.

–

Laila och Ulla-Maj

EDSHULTS FÖRSAMLING

Kyrkstämman hålls i församlingshemmet Edshult i morgon 1 söndagen i advent, omedelbart efter mässan, som börjar kl 13⁰⁰ och före Röda Kors-ets kaffesamkväm. Låt inte detta avskräcka från att komma, stämman brukar inte vara långsam.

Nytt pastoratsblad har just distribuerats inför helgen. Ta del av det!

Notera särskilt Aspelandskören den 17 december och Midnattsgudstjänst julaftonskvällen kl 23⁰⁰

Svensk Klimatstyrning AB har lämnat en första rapport efter det gångna årets mätningar och analys av kyrkans klimat mm. Allt är dock inte färdigt, då man ännu inte lyckats lista ut källan till den dåliga lukt som vissa känner, fram för allt i stora kyrkans kor.

Mätningar fortsätter dock för att klara ut även detta. Prov har också tagits på masugnsslagget som isolerar Lillkyrkans golv.

Mögelproblemen var tursamt nog inte så stora. De finns dock. Inte minst vid Lillkyrkans orgel. En höjning av den kontinuerliga temperaturen kanske kan vara nog som åtgärd. Varje grads höjning kostar dock pengar. Här gäller det att hitta en balans mellan komfort, optimal funktion och ekonomi. Några större ingrepp för energisparande åtgärder, som isolering och liknande, kommer sannolikt inte att förordas, då sådant är mycket kostsamt. Vi har också faktiskt lägre elförbrukning för uppvärmning än vad man kunde förvänta. Allt enligt mätningarna. Mätningarna har också visat, att endast 2 % av all tid är det förrättning av något slag i kyrkan. Lillkyrkans altartavla torde få avvakta ännu en tid på Läns museet, innan den kan komma åter. Ännu tar de inget betalt för förvaringen.

Ny utegran är på plats vid församlingshemmet.

Som sagts ovan;

Läs pastoratsbladet och tidningarnas annonser.

Väl mött på våra samlingar framöver!

God Jul!

Evert Alf

Prästens hörna

Jag har blivit ombedd att skriva lite ibland. Ska försöka efter bästa förmåga. Komministern underhåller flitigt handarbetande damer.

Jag tänkte jag kunde berätta om min första jul-

otta. Jag menar inte den första julotta jag gick på. Den har jag glömt, men den första som jag hade som nybliven präst.

Det var i Ramkvilla och Bäckaby. Det var så halt att man kunde halka bara man tänkte på att gå ut ur bilen, eller var man nu var. Körkort hade jag inte heller, så kyrkvaktmästaren fick hämta mig. Någon gång vid fyratiden var det. Dagen innan hade vi haft besök av gamle kantorn Anna Svensson. ”Det ska bli spännande vad vi ska få höra imorgon på julottan” sade hon med förväntan i rösten. Jag blev helt förtvivlad. Min predikan var inte klar och jag visste inte vad jag skulle säga till henne. Jag mumlade något och sprang upp på andra våningen. Jag ställde mig och tittade ut och skrek i mitt hjärta. ”Jesus, vad vill du att jag ska säga i morgon. Det är ju helt tomt.” Till slut fick jag höra en röst i mitt inre som sade: ”Du frågar helt fel person. Vet du hur det känns att vara nyfödd?”

Plötsligt försvann kyrkan, handelsboden och sjön, som jag stod och tittade på, och kvar bara rummet med dess fyra väggar. Jag såg bara det som var inom en eller två meters håll. Då förstod jag, och min bön vändes till Fadern. ”Hur var det?” Och som i ett blixtnedslag stod det helt klart för mig.

Mina predikningar under hela julen handlade om alla de välkomstkommittéer som Fadern hade lockat fram, nu när hans son skulle anlända. Änglarna, herdarna, de vise männen, Hanna, Simeon. Kantor Anna var nöjd och så också jag. Änglarna sjöng för mig hela julen. Då var det inte svårt att vara präst. Buren av änglavingar som jag var.

God Jul på Er !!!!

Ingemar Johansson



Vid symötet den 3 november underhöll komministern de handarbetande damerna

Sydsvenska folkseder

Bo Alvemo, som är en svensk historiker och författare besökte föreläsningföreningen på tisdagskvällen.



Han har varit förlagsredaktör vid Sveriges Radio 1970 – 1982 samt producent vid Utbildningsradion 1982 – 2000.

Alvemo har också en bokproduktion där han bla ingående granskat Sveriges senaste folkliga inbördeskrig

1542-43 i Dackefejden – det stora upproret (2006).

Han berättade under kvällen med stor inlevelse om Sydsvenska folkseder och om hur påsk, midsommar och jul har firats olika i världen och vårt avlånga land.

Hans föreläsning var så faktamässigt omfattande att det är omöjligt att referera den i sin helhet här. Några saker kan inför Julen vara på sin plats att nämna:

Julbocken är känd sedan 1600-talet, som den lede själv.

På 1800-talet blev bocken snällare någon av männen i hemmet klädde ut sig till en bock och delade ut julklappar på ett sätt som föregrep dagens jultomte.

Den svenska konstnärinnan Jenny Nyström är känd för att ha gett jultomten ett ansikte.

C-G Walfridson

Hur såg Sockenstugan i Edshult ut?

Sockenstugan i Edshult revs i början av 1920-talet. Den låg mitt emot Edshults kyrka, på andra sidan vägen där församlingshemmet idag ligger.

Det märkliga är att det är svårt att hitta fotografier på sockenstugan. Och detta trots att den användes både för kommunala förrättningar och som folkskola. Jag har gått igenom hembygdsföreningens fotoarkiv och kontaktat Eksjö museum, men något foto går inte att finna. Endast

några konfirmationskort där byggnaden kan skymtas i bakgrunden. Ändå har ju sockenstugan under årens lopp genomströmmats av beslutsfattare, lärare och otaliga skolelever. Det var den byggnad som efter kyrkan var den mest centrala i socknen.

Sockenstugan uppfördes med två våningar 1838, dvs ungefär samtidigt med kyrkan. På nedervåningen fanns själva sockenstugan ("kommunalnämndens sammanträdesrum") och en bostad för folkskolläraren/kantorn. På övervåningen fanns en skolsal och en bostad för småskolelärarinnan.

Finns det någon som har ett foto i gömmorna som skulle kunna vara sockenstugan i Edshult? Kanske syns huset i bakgrunden på ett skolfoto? Kontakta gärna undertecknad.

Ulf Björkdahl

Bergvägen 22, 196 31 Kungsängen

ulfbj101@bredband.net

Telefon 08-581 70310

Mycklaflons Camping

Efter det Leif Carlsson och Mona-Lisa Bard sagt upp campingarrendet ligger en annons om arrendet ute på Blocket.se.

Anmälningar om intresse för campingen droppar in då och då och är nu uppe i åtta stycken.

Bland intresserade finns en Stockholmsfamilj, som vill hitta en hästgård och ha campingen som komplement.

Övriga som visat intresse bor mellan 1 och 25 mil bort, tyvärr ingen riktigt nära.

Kanske vet **DU** någon som kan vara intresserad.

I så fall hör av Dig till campingsektionen.

Sivert Karlsson

Minne

Skrikande kom Du till världen

Omgiven av leende värmer

Lev så att Du kan leende dö

Omgiven av gråtande vänner

Farbror Frans 15/4 1953

90-årig granne till Ing-Britt 1953

Nästa nummer av Edshults-Kontakten utkommer preliminärt lördagen den 27 december

E-post edshults-kontakten@mail.eksjo.com

Telefon 0381-159 05