

# Edshults- Kontakten



Nr 8 Lördagen den 25 oktober 2008 Årgång 21

## Överraskande nedslag i Kolstorp!



*Enmotorigt flygplan fick motorstopp och nödlandade i Kolstorp.  
Läs om nödlandningen på sidan 3!*

## Minnen från Vickenstorps skola

Det är två ting jag noterat när man börjar komma upp i åren. För det första blir man så glömsk och för det andra.....hm....för det andra...eh...det .. andra..nä, det har jag glömt! Men kanske det ändå kan finnas något att vaska fram ur minnet från åren 1947 – 1953 då jag var elev i Vickenstorps skola. Jag minns inte så mycket om de många likartade dagarna men väl litet kuriosia kring min skolgång.



Vickenstorps skola

Jag kommer ihåg hur mamma pressade tillbaka mina (troligen hemsyddas och laxfärgade) underbyxor (kalsonger bars vid denna tid endast av vuxna män) så att de inte skulle titta fram under kortbyxorna när jag vid mamma Ingridis sida gjorde entré i skolans värld. Jag anade förstås inte då att detta skulle bli mitt arbetslivs område. Vi var några sexåringar som erbjudits att börja tillsammans med de få sjuåringar som fanns i bygden. Av första dagen minns jag bara underbyxorna men vi blev säkert väl mottagna av vår lärare eller fröken som det hetat i alla år, Maj-Britt Andersson (1922 – 2006) från Kalmar, född på Öland. Hon gifte sig med Arne Karlsson från Mellby och de tog namnet Solgevik. Sönerna Ola och Peter föddes. Senare skildes paret och Maj-Britt gifte om sig med Kaj Bergholm. Hon bodde sista tiden i Färjestaden.

Jag hade lärt mig läsa före skolstarten och det gällde nog någon mera. Jag minns inte riktigt hur fröken hanterade detta men vi fick nog litet överkurs att läsa bredvid. Fröken var en solig och glad personlighet som spred trivsel omkring sig och vår lilla grupp, klass 1 – 2 tillsammans var säkert en idyll. Maj-Britts fästman ringde ibland till lärarbostaden. Där på nedre botten bodde folkskollärare Henning Rosander med maka Rut. En gång ropade fru Rosander in genom Maj-Britts öppna klassrumsfönster att det var telefon

till henne. Hon såg hoppfullt på framtiden och tog ett skutt ut genom fönstret, genaste vägen, och bröt benet. Det blev avbrott också i undervisningen men jag minns däremot inte säkert om detta hände före, under eller efter min tid i småskolan.

*Sven Olof Nilsson, född i Vickenstorp 1941*

*Fortsättning följer i nästa nummer av **Edshults-Kontakten**.*

## The Midnight Cruisers, EKSJÖ

Vi heter Sören och Ronja Johansson och bor i Gummarp. För 4 år sedan startade vi klubben The Midnight Cruisers.

Vi båda har ett stort motorintresse och tyckte det skulle vara kul, om vi kunde hitta fler som har det och ville umgås.

Det gäller inte enbart amerikanska bilar utan allt motorintresse.

Vi är just nu 45 medlemmar i klubben, med stödpersoner och ungdomar.

Vi har fått bra kontakt med andra motorklubbar. Det är inte bara att vara ute med bilen på fester som gäller, utan det handlar också om familjeanda genom umgås med varandra och hitta på roliga saker.

Den 16 augusti hade vi klubbaktivitet med en cruising i Eksjö. Vi samlades på Prästängsskolans parkering och åkte sedan några varv genom staden för att vissa upp våra bilar.

På torget ställde vi upp bilarna, så folk kunde komma fram och prata och titta på dem. Vi visade cirka tjugo amerikanska bilar.



Sedan på kvällen åkte vi ut till Mycklaflons camping.

Där hade vi ordnat med fest genom live musik, grillning av korv och hamburgare. Med bra musik så blev det en bra stämning med dans och

lada miner över allt.

Vi tackar, folk som gjorde vår kväll så bra som den blev och vi kommer ha en likadan nästa år med.

*Sören och Ronja Johansson*

## **Nödlandning i Kolstorp**

Fredagen den 17:e oktober 2008 hamnade Edshult i händelsernas centrum. Ett enmotorigt flygplan fick motorstopp och tvingades nödlanda på en åker bakom ladugården i Kolstorp. Piloten Johan Hammarström, som var på väg från Växjö till Stockholm, drabbades av motorstopp när han befann sig över våra vackra trakter. Han genomförde något som närmast är att betrakta som en perfekt nödlandning, med tanke på omständigheterna. Visserligen blev det en del skador på planet, men med tanke på att åkerlapparna i vår bygd är små, kuperade, och korsade av stengårdesgårdar, så är det imponerande att det går att ta ner ett flygplan med så pass lite skador. Piloten berättar att han behöll lugnet hela tiden, och gjorde det som han har fått lära sig att göra i dylika situationer. Piloten har ett tiotal års erfarenhet av att flyga, så nog kan man säga att han är rutinerad. Efter att motorn stannat så försökte han återstarta den, men det misslyckades, och då var det bara att börja förbereda sig för en nödlandning. Inga person skador uppstod i samband med nödlandningen, men det främre landningshjulet på planet var sönderslaget, ena vingen var tillknycklad, propellern var förstörd, och det gick även att se några andra små skador.

Kerstin Wahlfridsson, som bor precis bredvid haveriplatsen, höll på att sätta förmiddagskaffet i vrångstrupen, när hon tittade ut genom fönstret och fick se ett flygplan komma studsande på åkern. Hon sprang ut och fick då se piloten komma ut ur planet, till sin stora lättnad helt oskadd. Efter en stund kom det ett antal brandbilar, någon brand uppstod dock aldrig, men de fick tömma planet på allt bränsle för att eliminera eventuella risker. Under eftermiddagen och de kommande dagarna var det många Edshultsbor, och även andra, som åkte till Kolstorp för att titta på det havererade planet, och byta några ord med andra nyfikna. Securitas bevakade det havererade planet på uppdrag av haverikommissionen, dygnet runt, ända tills det bärgades på måndagen.

*Mattias Albinsson*

## **EDSHULTS FÖRSAMLING av Svenska Kyrkan**

Dagens församlingsrapport får börja där vi slutade förra gången. Det har kommit fram nya (eller nygamla) uppgifter om när vår kyrka invigdes. De 170 åren är uppenbarligen inte mer än 169. Således var det, enligt dessa uppgifter, 1:a advent år 1839 som invigningen skedde. I år får vi alltså nöja oss med att fira 1:a advent på sedvanligt sätt, med gudstjänst och Röda korsets samkväm. Det senare inleds emellertid med kyrkostämman, vilket jag förvarnat om tidigare. Utöver beslut om direktvalt kyrkoråd eller fullmäktige behöver några fyllnadsval göras.

Ur budgetförslaget för 2009, vilket sannolikt antagits av kyrkonämnden då detta läses, föreslås bl a att den yttre målningen görs färdig på Edshults församlingshem (Den södra gaveln målades ju av församlingsbor för några år sedan). Lagning av tornräcke på Edshults kyrka samt återinstallering av lill-kyrkans altarskåp finns också med. Den 6 november i år kommer Svensk Klimatstyrning AB att redovisa kyrkans klimat, vilket mätts det senaste året. De skall också föreslå åtgärder som behövs för att kyrkans inventarier skall må bra framöver.

Den kyrkliga syföreningens aktiviteter omnämns på annan plats i bladet. Från församlingens sida vill vi bara påtala hur viktigt dess arbete är. Tänk vad mycket pengar de anslagit till olika angelägna ändamål genom åren. Fredagen den 14 november klockan 18<sup>30</sup> har de sin årliga höstauktion i församlingshemmet. Bäste läsare; tag med en välfylld plånbok och stöd deras verksamhet under gemytlig samvaro.

Auktion var det också på Tacksägelsedagen, då diverse skördealster gick under klubban vid samkväm efter mässan. Över 1200 kr inbringade den, trots att det var dagen före älgjakten. Närmast framför oss har vi två kvällsgudstjänster, båda klockan 19<sup>00</sup>. En taizëmässa i morgon och minnesgudstjänst på Alla Helgons Dag.

I övrigt; se pastoratsblad och annonser.

**Väl mött på våra samlingar framöver!**

*Evert Alf*

## Sommarblommor på hösten

Den gångna helgen, 18-19:e oktober, har jag varit ute i naturen och konstaterat att sommaren envist dröjer sig kvar. Det vackra vädret har varit inbjudande för höstpromenader, och jag har sett att det finns blommande Lupiner fortfarande på sina ställen utefter våra vägar, och det går även att hitta blommande smörblommor, och till och

### Edshults föreläsningss- förenings program 2008

**Tisdagen den 28 oktober klockan 19<sup>00</sup>**

**Ingemar Skogar, Ängelholm.**

Höstens serenad - när Sverige är som vackrast, bilder med naturljud.

**Tisdagen den 11 november klockan 19<sup>00</sup>**

**Visgruppen Galaks, Asarum**

**Tisdagen den 25 november klockan 19<sup>00</sup>**

**Bo Alvermo, Söderåkra.**

**Föreläsningarna hålls i  
Vickenstorps gamla skola.**

med blåklockor, trots att det har varit rejält kyligt på nätterna. Något tidigare år har jag till och med haft blommande violer utanför hus-knuten i december månad, helt vildväxande. Dock verkar det som att kantarellsäsongen redan är till ända, den var kort men intensiv i år.

Till min stora glädje har jag även kunnat konstatera att vi åter verkar ha fått en älgstam i våra trakter. Vid flera av mina skogs promenader har jag haft närbildkontakt med älgar, och vid ett tillfälle var det en älg som stod och tittade på, på ett visst avstånd, när jag bar in ved i pannrummet. Älgen var dock inte speciellt intresserad av att hjälpa till, utan nöjde sig med att titta på...

*Mattias Albinsson*

## Hästmannen Stig-Anders

Höstens första föreläsning gästades av Lennart Gustavsson, Tranås. Han berättade och visade bilder, under rubriken "Hästmannen Stig-Anders".

Programmet innehöll ett stort antal bilder som dokumenterade jordbruket på gården Råskog. Där var allt från vårens harvning och sådd, sommarens höskörd, höstplöjning och skogsarbete. För åskådaren ser det slitsamt ut, men Stig-Arne tycks trivas med sitt sätt att utföra arbetet. Lennart Gustavsson visade även ett flertal vackra bilder från Åsens by, och uppmanade oss att göra ett besök där. Också där bedrivs jordbruksarbete på gammalt sätt, som kan vara intressant att se för stressade nutidsmänniskor. Premiärkvällen besöktes av ett 30-tal personer som efter föreläsningen samlades runt kaffeborden.

*Laila och Ulla-Maj*

## Syföreningen

möttes den 6 oktober i Församlingshemmet

Nu var det dags för ett riktigt "symöte"

Det arbetades flitigt med synålar, stickor och virknålar på dukar, sockor, stjärnor och sjal.

Under vårt arbete berättade komminister Ingemar Johansson om den hårt arbetande och kämpande protestanten Jakobs väg i Betel.

Ingemar kände igen sig i Jakob. Vidare läste han ur konfirmandtidningen Con Dios = Med Gud

Naturligtvis hade vi vår kaffepaus med smörgåsar och tårta

Vi avslutade med psalm 180.

Den 20 oktober var vi inbjudna till Elsa Nilsson i Eksjö på symöte i hennes förtjusande lägenhet. Hon hälsade sina vänner från Edshult välkomna.

Elsa bjöd på mycket gott till kaffet.

Ingemar berättade om den förlorade sonen och färet, under tiden som handarbetet fortgick.

Laila Svahn tog upp våra arbetsuppgifterna för de olika lotterierna, samt ordnandet av kaffebröd mm för:

Den årliga höstauktionen som hålls den 14 november kl 1830 i Församlingshemmet

Ingemar avslutade med ord om Guds nåd och vår gudomliga natur.

*Anne-Maj Walfridson*

Nästa nummer av Edshults-Kontakten utkommer preliminärt lördagen den 29 november  
E-post [edshults-kontakten@mail.eksjo.com](mailto:edshults-kontakten@mail.eksjo.com)