

Edshults- Kontakten



Nr 5 Lördagen den 28 juni 2008 Årgång 21

Boka in den 27 juli ialmanackan....

För då firas Edshultsdagen. Som vi alla vet infaller denna högtidsdag den sista söndagen i juli. Klockan 11⁰⁰ är det musikgudstjänts i kyrkan. Predikar gör Ingemar Johansson och underhåller med vacker sång gör Nils-Börje Gårdh.

Därefter blir det enligt tradition kaffe med hemgjord ostkaka. Denna läckerhet och även hembakat kaffebröd, serveras i församlingshemmet. Mellan kl 10⁰⁰ och 15⁰⁰ kommer utställare att ha sina hantverk till försäljning och beskådning, både inne i församlingshemmet och ute i tältet. Som en extra krydda kommer Tore Svensson även i år att spela välkända sommarvisor på sitt dragspel.

Ta nu chansen och bjud hem anhöriga och vänner. Gör detta till en tradition där vi kan träffas och ha trevligt.....

Birgitta Rydén

Ung Göteborgska på besök hos farmor!

Linnea besökte farmor och farfar i Gummarp redan när hon var sjutton dagar ung.

Hon skall ha samma andranamn Anne-Maj, som farmor har som tilltalsnamn.

Mamma heter Karin och pappa Claes, precis som farfar.

Tyvärn hann trion bara övernatta till nästa morgon, då återfärden till Sveriges port mot väster gjordes.

Tvättstugan var bokad denna eftermiddag!



Linnea i farmors famn!

Farfar C-G

När Ostindienfararen kom till Peking...

Nu tänker ni säkert att detta är väl ingen nyhet den var ju i Kina år 2006, men jag menar Östergötlands Peking. Dit kom Ostindienfararen den 23 maj i år. För ni visste väl att Norrköping kallas för Peking, eller? Jag har hört historien tidigare, men måste erkänna att jag fick läsa på inför att jag skulle skriva denna berättelse. Så här är historien bakom att Norrköping kallas för Peking. Sven Hedin en känd forskningsresande höll en föreläsning på 1910-talet på gamla läroverket i Norrköping och råkade då tala om sina resor i Kina. Han nämnde då att Peking betyder "Den norra staden" och att Nanking betyder "Den södra staden". Det tog några läroverkspojkar fasta på och de döpte snabbt Norrköping till Peking. Att Söderköping blev Nanking glömdes bort. Namnet Peking används faktiskt idag på lite olika sätt: fotbollslaget IFK Norrköpings hejarklack heter Peking Fanz, Peking Pumas är stadens damhockeylag, Peking Stars är till för de som gillar square dance osv.

När Ostindienfararen kom till Norrköping kunde



jag, eftersom jag är mammaledig, åka tillsammans med min dotter för att titta på dess ankomst. Långt borta såg jag skeppet genom kikaren och följde det sedan in mot staden. Jag hade sett ut en plats där det passerade nära land. När skeppet åkte förbi stod många på däck och ropade en hälsning: "Var hälsad Norrköping!". En klok dam på berget där vi stod hälsade tillbaka med "Var hälsad Götheborg!". Tur att någon visste hur man hälsar ett ståtligt skepp välkommet till staden.

Man fick möjlighet att gå ombord på skeppet,

vilket vi gärna hade gjort, men tyvärr var kön alldeles för lång och vår dotter alldeles för liten. Kanske ges tillfälle någon annan gång någon annanstans.

Förutom att titta på Ostindienfararen kan man göra mycket trevligt i Östergötland, så ta er en tur hit i sommar. Vill ni inte åka till Norrköping så är Söderköping verkligen att rekommendera. Där kan man alltid roa sig med att titta på vana och ovana båtmänniskor som ska ta sig genom slussen. Ni kan själva tänka er vilka som är roligast att titta på.

*Teresia Andersson, bosatt i Norrköping
eller jag menar Peking. Uppvuxen i
Skultarp*

Från min sida sett...

"Jag undrar hur det blir med svamp i år", hojtar jag till maken på vår dagliga cykeltur. Han skakar bekymrat på huvudet. För torrt, konstaterar han. Jamen, fortsätter jag och kliver av cykeln i uppforsbacken vid säteriet, tänk så torrt det var häromåret då vi cyklade till Bellö marknad och hittade så mycket kantareller så vi fyllde vår Ica kasse med råge.

Denna sommardag och tillika marknadsdag i Bellö, var vi tidigt uppe och pumpade våra cyklar, spände fast cykelpumpen på den ena pakethållaren och en plastkasse på den andra. Efter några kilometer lyste kantarellerna gula och många, vid vägkanten. Vi övervägde. Skulle vi våga låta dem stå kvar till eftermiddagen, eller plocka dem nu? Smälanningar som vi är, så plockade vi kassen full. Vilket fynd, kändes det som. Då kom nästa fråga, skulle vi trampa hem med läckerheterna, eller tillbringa marknadsdagen gående med en överfull svampkasse?

Vi valde det sistnämnda.

"Jag vet, ropade jag och tvärbromsade i halva nerforsbacken mot Bellö Här finns en liten väg in i skogen utan någon som helst skyltning. Vi ställer ifrån oss kassen här i skuggan en bit in. "Nja, funderade min äkta hälft. I så fall får vi hänga upp den i en gren. Det känns säkrare. Sagt och gjort!

Ser du vad jag ser, flåsade jag, på väg hem, i den sega uppforsbacken mot Stallarpshället. På långt håll kunde vi se vägverkets gula maskin. Prydligt inbackad på vägen till vårt gömställe. I

vägskrapan satt en herre och drack termoskaffe och mumsade på en smörgås i godan ro. I godan ro, strök även vi omkring arbetsfordonet, på lagom avstånd. Mannen nickade glatt och högg i på smörgås nummer två. Vi låtsades vara intresserade av granbarkborrens framfart och plockade dessutom lite sommarblommor.

Äntligen verkade kafferasten vara slut. Mannen i det gula ekipaget skruvade på locket på termosens, tittade lite undrande på oss och tuffade iväg.

Kvickt ilade vi in till vårt gömställe och kan man tänka sig vår dyrbarhet hängde kvar där på grenen. Puh, i min fantasi, hade jag sett hur mannen kanske behövt utträtta sina behov, gått bakom maskinen och sett, hoppas en hel kasse kantareller! Jo, jag tackar! Men, min fantasi skenar ofta iväg...

Gun-Britt på Lyckan

Edshult är unikt!

Vi har nämligen Sveriges enda slipsmuseum. Söndagen den 15 juni var det dax för stor invigningsfest hos Börje Gustavsson i Sanden. Ett 85-



tal entusiastiska slipsintresserade in- och utsocknes blev bjudna på en trevlig eftermiddag, med invigningstal av Börjes dotter, Anna Gustavsson. Hon är vikarierande turistchef i Eksjö. Så nu har hon en ny attraktion att erbjuda sina turister från när o fjärran.

Börje Gustavsson är mannen bakom både själva bygget av museet, samt ägare till de flesta slipsar som han samlat genom åren. De flesta av oss vet nog att Börje ofta är stiligt klädd och förstås slipsburen när han är ute på någon tillställning. Han berättar att när han växte upp var det kutym att bära slips. Man ansågs t o m obildad om man

var slipslös. Börje trivs med slips och känner sig inte riktigt klädd utan.

Efter den högtidliga invigningen, där en slips som hölls av Börjes barnbarn Simon och Gabriel hade klippts itu, var det dax att få beundra alla ca 1 500 slipsar på egen hand. Därefter serverades det kaffe o ostkaka till alla fikasugna gäs-ter. Till kaffet serverades det även glad drag-spelsmusik av vår lokale spelman Tore Svensson i Sutarp. Ni kan förstå att alla trivdes bra i solen till dragspelsmusik o äkta småländsk ostkaka....

Till sammankomsten hade även "Hästmannen" Stig-Anders Svensson bjudits in som gäst. Han signerade boken, som är skriven om honom. Man kunde även köpa hans rikskända dokumentärfilm.

Till Er som möjligen missade denna unika dag... Börje har fler slipsar på lager... vem vet... han kanske bygger ut igen...

Har ni några trevliga slipsar, som ligger hemma och skräpar... ta med dem till Börje vet jag....

Vid pennan Birgitta Rydén, som önskar alla en riktigt skön sommar.

SommarBod i Norrsåna

Ingela Moser öppnar för tredje året i rad sin SommarBod i Norrsåna ladugård.

Boden är fylld av diverse saker, som nog ska passa de flesta smakriktningar. Här finns såväl Gammalt som Nytt.

Även av Ingela egenhändigt tillverkade örtsalvor, liksom kläder, som hon själv designar och syr upp finns till försäljning.

Boden skall enligt hennes planer vara öppen dagligen klockan 16⁰⁰-18⁰⁰ under hela juli och en bra bit in i augusti.

C-G Walfridson



E-post info@mycklaflon.se
Tel 0381-430 00

EDSHULTS FÖRSAMLING

”Nu vänder det!”, säger pessimisten. ”Wilken underbar sommar vi är mitt uppe i!”, konstaterar däremot optimisten.

Ja, rannsaka gärna dej själv. Är du pessimist eller optimist?

Ur församlingsperspektiv kan vi emellertid bara konstatera, att midsommarens pastoratsgudstjänst just hållits i vår kyrka.

Närvarande var 37 personer. Pastoratet har ca 2200 kyrkotillhöriga. Bra eller dålig uppslutning!!??

Sommarens församlingsverksamhet präglas mycket av sammanlysningar mellan Hult och Edshult. En utmärkt väg att ta till vara resurser och stärka gemenskapen. ”Musik i sommarkväll” och en musikgudstjänst med Nils-Börje Gårdh på Edshultsdagen den 27 juli, ryms inom programmet. Ett antal friluftsgudstjänster likaså. Tiden för mässan i kväll (den 28/6) har dock ändrats till kl 17.00 istället för 18.00.

Bygdens hembygds- och släktforskarvänner har ett projekt på gång. Man avser att fotografera alla gamla gravstenar på kyrkogården och fotona skall sedan samlas i en internationell databas, tillgängligt för sökning över hela världen. Innan fotograferingen rengöres stenarna och görs så läsliga som möjligt. Eftersom gravstenen ägs av gravrättsinnehavarna kan det behövas medgivande från dem i vissa lägen. Du som känner på dej, att det finns gamla ”släktstenar” på Edshults kyrkogård; hör gärna av dej till Tore Sand, 0381-420 27 eller Birger Nilsson, 0381-420 47

Församlingsresa blir det tillsammans med Hult f.s söndagen den 17 augusti. Habo k:a är resmålet. Fler aktiviteter planeras. Fika medtages. Bussen börjar vid Mycklaflons camping kl 07⁴⁵ och kör sedan uppsamlingsrunda runt sjön för att avgå Hult församlingshem kl 09⁰⁰. Anmälan senast 11aug till Birger Nilsson eller Bo Lennartson, 0381-302 05.

En del församlingsbor har uttryckt viss oro efter TV-programmet Uppdrag granskning angående igenfyllning av gravar i Vännäs. Går det till så här också? Svaret är: ”Nej”. Alla berörda försäkrar, att igenfyllning av gravar sker på ett värdigt och pietetsfullt sätt, med all respekt för

såväl den döde som för anhöriga. Jag tror dom.

En upphandlingsrunda har inletts för stenmjölsbeläggning på grusgångarna runt kyrkan. Tyvärr hinner det nog inte att åtgärdas i år. Resultatet kommer att prioriteras före snabbheten. Härmed får jag runda av denna kontakt. Hör gärna av Er och läs pastoratsblad och annonser.

Välkommen till nya och nygamla samlingar!

Evert Alf

”Stenrik Danska” i Gummarp



Eillen Larsen från Roskilde hittade tillsammans med sin man Palle fritidsparadiset på Gummarpsnåset för några år sedan.

Något paradisställe var det kanske inte när paret Larsen kom. Men efter många timmars hårt arbete, ser det nu riktigt trevligt ut.

Nu i början av juni har Eillen påbörjat ett projekt med naturens stenrikiedom, som bara går att genomföra på ett naturligt sätt här i Småland.

Var det kommer att sluta, vet säkert inte ens hon själv, men hittills har hon förutom stenen bara använt sig av omgivningens växter.

Om något eller några år kommer hon säkert med stolthet att visa anläggningen för trädgårdsintresserade människor. Kanske deltar hon i den årligen återkommande ”Öppen trädgård”, som anordnas av tidningen Land!

C-G Walfridson

*Nästa nummer av Edshults-Kontakten utkommer preliminärt lördagen den 30 augusti
E-post edshults-kontakten@mail.eksjo.com*