

# Edshults-

Tidigare nummer av Edshults-Kontakten  
(från nr 3 2007) finns nu på:  
[http://edshult.eu/Edshult\\_hem.htm](http://edshult.eu/Edshult_hem.htm)

# Kontakten



Nr 4 Lördagen den 24 september 2011 Årgång 24

## Ordföranden har ordet

Sommaren är slut och hösten har tagit vid. När nu dagarna blivit kortare och mörkare får vi i stället tänka på de ljusa och glada dagarna vi upplevt denna sommar. Några av dessa dagar har varit vid vår Camping. Midsommarfirande med supè, musikunderhållning av hög klass och många nöjda turister. Vi får tacka Hanny & Ben med fam. för i år och hälsa dem välkomna åter 2012.

En annan ljus och trevlig dag var vår årliga EDSHULTSDAG. Mycket folk i strålände solsken njöt av allt som bjöds både för öron, ögon och smaksinnet. Vårt lilla loppis i lilla salen gav 3669:- som skänktes till New Life Mission. Stort TACK till alla som bidrog till en fin och minnesvärd Edshultsdag. Önskar er alla en fin och färggrann höst.

*Sivert Karlsson*

## EDSHULTS FÖRSAMLING

Kära läsare! Så har sommaren, då friluftsgudstjänsterna fick flytta inomhus, passerat. Lill-kyrkan har använts flitigt. Inte minst för "Musik i sommarkväll". Det tidigare inofficiella publikrekordet för lokalen slogs vid besöket av Annika Paulsson och Ted Sundlov den 21 juli, då 72 personer inrymdes (tidigare 70).

Edshultsdagen passerade med musik och sång av Tove och Charlotta Widerberg. Den hade i år utformningen av pastoratsgudstjänst, vilket framhävde gudstjänsten mer än musiken. Måhända blev en och annan litet besviken.

Efter elva månaders vikariattjänst har Sven-Olof Wallinder trätt tillbaka. Vi tackar honom för ett gott arbete och kommer att sakna hans generösa leende och framtoning, hans goda predikningar och tonsäkra sång. Vi önskar honom lycka till i sin pensionärstillvaro. Vi har också nöjet att hälsa nye komministern Henrik Broman välkommen till sin tjänst i pastoratet, främst Hult och Edshult. Född i Sydkorea, uppväxt i Uddevalla och prästvigd i Växjö, kommer han från sitt adjunktår i Hultsfred och har bosatt sig med familj i Hults prästgård. Vi ser fram emot många fina och goda gudstjänster och samtal med honom. Välkommen hela familjen! Kantorstjänsten är nu besatt med en vikarie; Ann Andersen, fram till att den blir tillsatt. Med familj har hon nyss flyttat till Nässjö och hade senast en kantorstjänst i Emmaboda pastorat. Självklart är hon också mycket välkommen.

En ny påminnelse om vår litenhet fick vi i söndags, då endast fyra personer, utöver de som hade någon funktion för att genomföra dagen, kom till årets församlingsdag. Ny präst och ny kantor förgyllde såväl mässan som samkvämet.

De fick en välkomstblomma var. Blommor fick också äldste manlige och äldsta kvinnliga besökare.



I samband med avflyttning till Tranås har välkände scoutledaren och körmedlemmen Börje Janson skänkt en gammal soldatkoffert, en modell av ”nya” kyrkan och en utställning om sin scoutledartid till församlingshemmet. Församlingen framför sitt varma tack!

Församlingshemmets yttre målning är klar. Kyrkogårdens grusgångar skall snart få stenmjöl och entrétrappan rättas till.

Allt är beställt. Nytt staket har kommit till i samråd med grannen. Virket är skänkt och arbetet utfört ideellt. Staketet skall oljas.

Kyrkliga syföreningen har sin upptakt i Hult den 26 september. Redan den 18 november har man sedan sin auktion i församlingshemmet. Stöd deras verksamhet genom att möta upp då med välfyllt plånbok. Läs i övrigt pastoratsbladet och tidningens annonser. Den 26 oktober kl 19.00 blir det församlingsafton. Då kommer Berith och Alf Andersson från Johanstorp och visar bilder och berättar om sin Kenyaresa.

**Väl mött till våra samlingar! /Evert Alf**

**FÖRSAMLINGSAFTON 26 okt. Kl. 19.00 i  
Edshults Församlingshem**

**Alf & Berit Andersson Johanstorp berättar  
och visar bilder från Afrika**

## Släktträff i Edshult

De sista dagarna i juli ägde en släktträff rum i Edshult, närmare bestämt helgen 30-31 juli, med undertecknad som arrangör. Temat kring träffen var den ökände folkskolläraren Carl Jonsson som var vår anfader. Han verkade i Edshult 1881-1919 som lärare, kantor och kommunalman. Ökänd var han för sin exempellösa stränghet mot de skolbarn han var satt att fostra. Deltagarna i träffen var ättlingar till två av döttrarna till Carl Jonsson och hans hustru Christina Johansdotter. Döttrarna hette Agnes, som gifte sig med prästen Sven Björkdahl, och Nanny som gifte sig med järnvägstjänstemannen Gustaf Ericson. Följande personer deltog i släktträffen: Ulf Björkdahl från Kungsängen, Ann-Britt Sällman från Nacka, Anna Björkdahl med lilla Natalie från Solna, Lasse Björkdahl med lille Ivan från Uttran, Gunnar och Inger Björkdal från Lund, Lars-Erik och Ylva Linde med sönerna Erik och Gustaf från Stockholm, Meg Barck från Stockholm, Marianne Blomqvist från Strömsnäsbruk, Fredrik Blomqvist från Jönköping, Björn och Christina Stackelius från Nykvarn, Stefan och Ewa Stackelius från Västra Frölunda, Staffan och Ulla-Britt Knutsson från Hovmantorp, Ola Sandwall från Karlskoga, Sven och Ingegerd Langevik från Strängnäs samt Per och Gudrun Langevik från Strängnäs.

Träffen inleddes vid pensionat Paradis utanför Eksjö. Där började vi med en genomgång av Carl Jonssons liv och leverne och redde ut våra släktförhållanden till anfäderna och till varandra. Ättlingarna redogjorde därefter familjevis för sina hågkomster. Flera av deltagarna hade aldrig haft kontakt med varandra tidigare och några inte sedan ungdomsåren. Vi avslutade med en gemensam middag och övernattade på pensionatet.

Tidigt på söndagsmorgonen startade deltagarna i en karavan med ett 10-tal bilar och styrde färden mot Edshult.

Nästa stopp gjorde vi vid Hulsts kyrka där vi fikade i församlingshemmet, vilket arrangerats med hjälp av Ingvar Johansson i Vickenstorp. Sedan åkte vi till ”porten till Edshult”, dvs platsen för den gamla kyrkan och med vy mot säteriet. Denna kyrka och säteriet har medeltida bakgrund och är verkliga grundstenar i Edshults historia. När vi sedan kom fram till Edshults-dagens aktivitetsområde vid nuvarande kyrka fick deltagarna en kort historisk översikt om området. Där församlingshemmet idag står fanns fram till 1920-talet en sockenstuga som var uppförd samtidigt med kyrkan 1838. Sockenstugan var en central punkt inte bara för dåtidens invånare i Edshults socken utan även för Carl Jonsson personligen.

I sockenstugan bodde han med sin familj i många år.

Han var lärare i kyrkskolan i byggnadens övervåning och i sockenstugesalen under deltog han i såväl kommunalstämmans som kyrkostämmans möten.

I två perioder var han kommunalstämmans ordförande. Vi tittade på hans gravsten som står strax innanför kyrkogårdsingången och är en av de största på kyrkogården. Vi studerade även röstlängden från seklets början ur vilken man bl a kan utläsa Carl Jonssons makt, eftersom röstandelen på den tiden var beräknad på hur mycket jord man ägde. Röstlängden och Carl Jonssons sammanträdesklubba tillhandahölls genom försorg av Tore Sandh i Lyckås.



Därefter närvarade vi vid musikgudstjänsten och besökte marknaden och fikade.

Vädret var inte att klaga på utan bästa tänkbara. Vi åkte upp till gården Kianäs en bit från kyrkan, en gård om tidigare ca 400 hektar som ägdes av Carl Jonsson under ca 25 års tid kring förra sekelskiftet.

Där tog nuvarande ägarinnan Solveig Backman emot och visade bl a den väl bevarade gamla drängstugan. Själva mangårdshuset och flera andra hus är sedan länge borta.

Träffen avslutade vi med middag vid Mycklaflons camping.

/Ulf Björkdahl

### **Bokrecension:**

Edshultsbon Carin Sandberg Hamar, Bengtsgården, Bruzaholm, har kommit ut med en bok ”Så kallad präst”.

Då jag inte läst boken helt ännu, citerar jag hennes vän Carin Rickardsson, vars omdöme jag litar på helt och fullt.

Hon skriver bl a på omslaget:

”I boken Så kallad präst berättar Carin om sitt liv, sin mödosamma väg fram till prästvigningen, sviterna efter alla trafikolyckor och andra påfrestningar som mött henne. Men det är ingen eländesskildring. Tvärtom. Boken innehåller mängder av ljusa och lyckliga episoder och massor av humor.”

Köp boken! Till det facila priset av 150 kr.

Författaren har telefon 0381-200 35, epost

[carin.hamar@telia.com](mailto:carin.hamar@telia.com)

/Evert -alf

### **Edshultsdagen sedd ur ett köksperspektiv**

Serveringskommittén var en kväll inbjudna till Maria i Svallarp för att planera inför den stora dagen. Det var Elke från Omberg, Laila från Björkhaga, Anette i Håkarp, Kerstin från Sjöarp, undertecknad samt Birgitta från Sjöarp som är ansvarig för hantverksutställningen.

Vi lade upp riktlinjerna och bestämde vem som skulle göra vad. Maria och jag bakade ostkakor, med detta bidrog också Ulla-Maj från Vickenstorp. Laila inköpte det som behövdes och bakade även tillsammans med mig, Kerstin och Elke.

Så var det då söndag den 31 juli. Vi mötte upp i församlingshemmet kl. 9 på morgonen.

Då var utställningstältet uppsatt av herrarna i samhällsföreningen, som även ordnade sittbänkar och parkeringsplats.

Flaggan var hissad och solen sken. Jag tog mig an min uppgift att brygga kaffe. Några ordnade bord och stolar, bar porslin och dukade kaffebordet, och pyntade med blommor. Några tog fram stora kakfat och lade prydligt upp bullar, kransar, sirapskakor och sockerkaka.

Sedan sattes ostkakorna in i ugnen för att värmas, grädde vispades och jordgubbssylten togs fram.

Birgitta försvann för att ta hand om utställarna som anlände. De hade platser, dels i tältet, dels inomhus. Det var en stor variation på utbudet.

Så småningom såg vi kyrkobesökarna komma och några strögäster kom in för att få en kaffetår.

Efter högmässan var det dags för det stora kalaset. Glada gäster stod i en lång kö.

Anette skötte kassan och var flink att räkna rätt. Kerstin och Laila serverade kaffe, och bröd och ostkaka hade en strykande åtgång.

Elke och Maria lade upp lagom portioner ostkaka med sylt och grädde därtill. Men efter fest blir det också disk. Birgitta ställde sig vid diskbänken, och vi andra fyllde på mera och mera, samt torkade och placerade in i skåpen på rätt plats. Resterna togs om hand, borden torkades av och ställdes tillräta.

När vi lämnade köket kunden ingen tro att det varit så mycket liv och rörelse.

Utomhus plockades tältet ner, bänkarna bars in, utställare och besökare hade försvunnit och allt var som vanligt.

Då var klockan omkring fyra, vi tyckte att det varit en lyckad dag, hoppas att övriga tyckte det också.

*/Irene i Storhagen*

Redaktörens anm.: Vänligen e-maila era bidrag till mig, om så är möjligt. Material skickat med post riskerar att bli opublicerat.

### **Utdelning av Edshultskontakten MEDLEMSAVGIFT 2011**

1/ 100 kr/familj inbetalas till **BANKGIRONR. 768-5183** för 2011. (Pg kontot är avslutat.)

2/ Du som är medlem och bor utanför Edshults församling och vill ha pappersutgåva hemskickad ska betala in 55 kr till:  
**BANKGIRONR. 768-5183** för 2011.

Kontaktperson Siwert Karlsson.

3/ Tidning via mail skickas endast till medlemmar.